

Zondag 30 november 12.-13.00 uur

MIDDAGUUR lezing

bij de tentoonstelling '..een veertje dat danst..'



Tijdens dit middaguur licht MW Goldjebloom (Wilma Mencke) haar serie van twaalf fotowerken, toe.

Aan bod komen o.a.; het ontstaan van de inspiratie, de achtergrond van het borduurwerk, het veertje, de fotografie.

En natuurlijk krijgt mystica Hildegard von Bingen aandacht in het verhaal.

Bij binnenkomst staat er een kopje thee/koffie voor u klaar

Praktisch;

Welkom na aanmelding vóór 22 november svp.

Via goldjebloom@gmail.com

De deelname is gratis, donatie welkom

Inloop tussen 11.50-12.00 uur, daarna gaat de kerkdeur even dicht.

Om 13.00 uur gaat de tentoonstelling weer publiekelijk open.

Welkom!

Wilma Mencke,

Kerkje van Goldjebloom.

Afb. 'een veertje dat danst', foto op acrylglas, 80x 60 cm